

Verslag (per dag)



Linden Groet Linden - Jongerentreffen Lalín 2018



De eerste dag zit erop, de kop is eraf. We hebben de afgelopen avond al kennis kunnen maken met onze kamergenoten, vandaag wordt het tijd om ook de rest van de groep te leren kennen.

Om 8:30 uur staat iedereen klaar aan het ontbijt. Enkele kopjes koffie verder is het zo ver, we hebben een gans uur de tijd om spelenderwijs wat meer over de anderen te weten te komen. De sfeer zit er al snel in en de spanning die er eerst heerste maakt plaats voor luid gelach.

Maar er moet natuurlijk ook gewerkt worden en daarom krijgen we om 11u wat meer info over de Youthpass: wat dat precies is, hoe we er recht op kunnen krijgen en waarvoor we die kunnen gebruiken.

Ondanks dat ons buikje om 12u al begint te knorren, zullen we toch nog even geduld moeten hebben. De Spanjaarden eten immers niet voor 14u, valt dat even tegen!

Die honger vergeten we al snel want Julio en Clara entertainen ons 2u lang met hun geweldige acteerkunsten! In de vorm van een toneeltje maken ze duidelijk waarvoor 'Inclusie' staat, het door hun gekozen thema.

14u15: eindelijk is het zover: we kunnen onze lege magen vullen met lekkere pasta. Na een uitgebreide lunch is het tijd voor... Siësta! Daar hadden we allemaal wel nood aan na zo een drukke voormiddag!

Om 16u30 worden we terug op het pleintje voor de jeugdherberg verwacht om van daaruit gezamenlijk met de bus naar het rivierzwembad 'Pozo di Boi' te gaan. Hier worden we opgedeeld in verschillende groepjes en doen allerlei teambuildingsactiviteiten die de Spaanse delegatie voor ons bedacht heeft. We moeten de meest zotte opdrachten uitvoeren, waarbij het belangrijk is om goed samen te werken. Dit versterkt de groepsband natuurlijk ook enorm. Tegen 18u hangt iedereen vol verf en springen we massaal in het grote rivierzwembad om af te koelen.

Tegen 20u is het tijd om even rustig te worden en een poosje stil te staan bij de afgelopen dag. Elke dag hebben we 's avonds een klein bezinningsmomentje ingepland staan om na te denken hoe de dag is verlopen op persoonlijk vlak en als groep.

Terug aangekomen aan de jeugdherberg staan onze gastfamilies ons al op te wachten en maar goed ook, want wat hebben we honger na die vermoeiende dag en nood aan een warme douche om op te warmen na de koude rivier!

Tegen 23u verzamelen we weer allemaal samen voor de jeugdherberg. De Nederlanders verzorgen de eerste interculturele avond en leerden ons wat bij over hun land, gewoontes en lieten ons proeven van enkele heerlijke Nederlandse gerechten. Smullen maar!

Om de eerste dag mooi af te sluiten, is er nog de gelegenheid iets te drinken en mee te wiegen met enkele zwoele Spaanse nummers.

Dag 1 is zeker geslaagd! Hopelijk valt de rest van de week even goed mee!

Verslag (per dag)



Linden Groet Linden - Jongerentreffen Lalín 2018



Op maandag 23 juli zijn we de dag begonnen met een stevig ontbijt. Daarna konden we kiezen tussen allerlei workshops: mentaal gehandicapten, fysiek gehandicapten, vluchtelingen en transseksuelen. Bij de workshop over de mentaal gehandicapten hebben ze ons meegenomen naar een centrum voor mentaal gehandicapte mensen in de buurt. We kregen allerlei info over wat ze daar allemaal deden en hoe het in zijn werk ging. We kregen ook al een voorproefje van hun dansje dat ze hadden voorbereid voor de Inclusion Fair in Lalín. Daarna hebben wij hun ook allerlei vragen mogen stellen, zeer interessant!



Bij de workshop fysiek gehandicapten hebben we kennis gemaakt met 2 fysiek gehandicapten die in hun verleden een auto ongeluk hebben gehad, zij zijn nu verlamd aan hun benen. Maar toch deden ze mee aan een triatlon voor rolstoelgebruikers op redelijk hoog niveau. Elk hadden ze ook een ergonomische auto, aangepast aan hun handicap die we ook hebben kunnen bekijken. We bespraken ook de toegankelijkheid voor rolstoelen in openbare gebouwen (Spanje vergeleken met de andere landen van Europa). Ze hebben laten zien dat ze best wel bijna alles zelf kunnen, we hebben dus ook geleerd dat ze graag zo veel mogelijk alleen doen omdat mensen vaak denken dat ze niet veel kunnen, maar je zou er nog van verschieten!

Bij de workshop over de vluchtelingen hebben we samen met een vluchteling in een kring gezeten en de situaties in elk land besproken. We hebben ook gediscussieerd over hoe verschillend de situaties zijn per land. We kregen van de man, die een vluchteling was uit Egypte, wat uitleg en anekdotes te horen. Hij werkt ook bij een mensenrechten organisatie, respect voor hem! Dan de laatste optie was de workshop over de transseksuelen, daar hebben we gepraat over de transseksuelen in de verschillende landen en besproken wat we er van vonden. Het waren allemaal super interessante workshops en we hebben veel bijgeleerd!

Na de lunch werden we ontvangen in het gemeentehuis, er werden speeches gegeven en veel foto's genomen. Na dit belangrijke moment kregen we nog vrije tijd, je kon kiezen tussen de omgeving verkennen of even een duikje nemen in het openbaar zwembad. Daarna werd er zoals altijd nog even met de groep geëvalueerd over de dag en werden we daarna ontvangen door onze gastfamilies.

Om de dag af te sluiten was er nog een interculturele avond en hebben we genoten van de verschillende lekkere gerechten. Een geslaagde dag!

Verslag (per dag)



Linden Groet Linden - Jongerentreffen Lalín 2018



24/07/2018



Vandaag zijn we om 9u 's morgens vertrokken met de bus naar Vigo, een prachtige stad aan de kust. In de bus was iedereen zijn slaap aan het inhalen van de vorige nachten. Eenmaal aangekomen in Vigo kregen we een uurtje vrij. Sommige lagen te bruinen anderen zwommen dan weer. Nadat iedereen fatsoenlijk wakker was geworden, was het tijd voor Teambuilding op het strand. Om precies te zijn waren het wedstrijdjes in groepen met de verschillende nationaliteiten door elkaar. Na deze vermoeiende competitie kregen we vijf uur vrij, waarin we de omgeving konden bezichtigen of van de zon genieten. De Belgen namen deze gelegenheid te baat om toeristische winkeltjes te bezoeken. Rond 17u was de gezamenlijke uitstap naar een wetenschapsmuseum gepland, gevolgd door een lezing door vluchtelingen. Terug aangekomen in Lalín, sloten we de dag af met het avondeten bij de gastgezinnen. Was wat dat lekker, een geslaagde derde dag!



Verslag (per dag)



Linden Groet Linden - Jongerentreffen Lalín 2018



25/07/2018

Vandaag was de dag met het gastgezin. Iedereen ging met zijn/haar gastgezin een activiteit doen die was gepland door het gastgezin. Die dag was het toevallig ook de Galicisch feestdag dus had ons gastgezin besloten om met ons naar Santiago de Compostella te gaan, omdat dit de hoofdstad is van Galicië.



We zijn niet zo vroeg vertrokken zodat we allemaal wat meer nachtrust konden hebben. Eenmaal in Santiago zijn we naar de kermis gegaan waar we een paar attracties in zijn gegaan waar we ons zeer goed mee geamuseerd hebben. Hierna hebben we even van de zon genoten op een mooi terrasje vooraleer we iets gingen eten. We moesten helaas nog een hele tijd wachten voor we iets konden eten dus deden we maar spelletjes met het gastgezin zoals blad-steen-schaar en ninja. Toen er eenmaal plaats was, konden we gaan eten, dit was op de bbq van een plaatselijk politieke organisatie. Ons voorgerecht was een plaatselijke specialiteit, octopus of “pulpo” in het Galicisch en heeft ons heel erg gesmaakt. Daarna kregen we gegrild vlees, vooral varkensvlees wat zeer typisch is voor de streek met gebakken aardappelen. Hierna zijn we met z'n allen naar een strand gegaan waar we genoten hebben van het mooie weer en lekker in het water gespeeld hebben met een frisbee. Na een aantal uren genieten op het strand zijn we terug gegaan naar Lalín. Maar eerst zijn we nog onderweg gestopt om in de Burger King iets te eten. En toen we (vrij laat) terugkwamen konden we nog even “socializen” met de rest van de groep en andere mensen in de tent voor we gingen slapen na een voldane dag!



Verslag (per dag)



Linden Groet Linden - Jongerentreffen Lalín 2018

26/07/2018

Op deze dag hadden we in de voormiddag vrij, zodat we onze eindshow konden voorbereiden. Het concept van dit jaar was een Got Talent show, dit houdt in dat dus diegene die niet mee willen doen dit ook niet moesten. Maar België koos ervoor om allemaal samen een act te doen op het liedje "Ik moet Zuipen" van Partyfriex. We hebben ongeveer 2u voorbereid.

Daarna zijn Elise en ik eventjes de natuur ingegaan. Aangezien er een rivier dicht bij ons verblijf lag, zijn we hier even ingegaan samen met Paulien van de Nederlanders. Hierna was het tijd voor het middageten.

Na de middag moesten we werken aan de Inclusion Fair, dit was een soort mini festival waar de mensen van Lalín ook aan kunnen deelnemen. Hiervoor hadden we verschillende ideeën uitgewerkt zoals bv. zumba (geleid door Stefan), schminken, rijden met een rolstoel, kleuren,... en zoveel meer! .

Erasmus+



s'Avonds was het de 3de culturele avond. Nu waren wij, de Belgen aan de beurt en we hebben dan ook ons uiterste best gedaan om lekkernijen klaar te maken zoals: pannenkoeken met ijs en bosbessen, aardbeien met chocolade, deegballen,... Hier enkele foto's van onze gerechten, en deze geslaagde dag:



Verslag (per dag)



Linden Groet Linden - Jongerentreffen Lalín 2018

Erasmus+ 



Hier de “Duivels op een paard” naar aanleiding van het wereldkampioenschap voetbal, waar de Belgen enorm goed hun best gedaan hebben!



Het resultaat van de Limburgse “Kirschenkuche”, dit zijn pannenkoeken die dikker zijn als de originele zoete pannenkoeken, die toch wel tot het erfgoed van België behoren!

Verslag (per dag)



Linden Groet Linden - Jongerentreffen Lalín 2018



27/07/2018



Vandaag, de 27ste was een hele leuke dag. We gingen naar het kerkplein in Lalín en voerden daar allerlei activiteiten uit voor de plaatselijke bevolking. Er was een schmink-standje, waar ze van alles tekenden dat te maken had me inclusie. Je kon oude volksspelen spelen, er was een Zumba stand. Hier dansten we om het half uur. Er kwamen een groep kleine kindjes en een groep mensen met een handicap meedoen. We speelden en dansten samen, een echt voorbeeld van inclusie! 'S avonds gingen we iets drinken in een leuk cafétje. Hierna zijn we gaan feesten in één van de clubs in Lalín. Na een drankje en een dansje zijn we terug naar ons hostel gegaan. Dat het een geslaagde dag was! Hier enkele sfeerbeelden:



& zoals elke delegatie, hebben ook de Belgen een groepsfoto bij het stadssymbool, het varkentje van Lalín!

Verslag (per dag)



Linden Groet Linden - Jongerentreffen Lalín 2018



28/07/2018

Op 28 juli was het onze laatste avond op Linden groet Linden, in Spanje althans voor de andere landen. Op de laatste dag hebben we niet veel activiteiten gedaan, maar hebben we eerder de laatste avond voorbereid. s'Avonds werd er namelijk een Linden Groet Linden Got Talent show georganiseerd waar iedereen die wou iets kon voordoen. Natuurlijk hebben wij Belgen ook meegedaan en hebben we op de middag een dansje voorbereid: Ik moet zuipen!



Die avond zelf werden al de gastfamilies uitgenodigd in onze feesttent om nog eens samen voor een laatste keer gezellig te eten. Er werd voor ons super lekker eten klaargemaakt. Er was een geweldige sfeer en die werd alleen maar beter met de talentenshow. Na de show werd de winnaar gekozen en natuurlijk zijn wij Belgen het die hebben gewonnen!

Na het eten vertrokken al de gastfamilies en was het voor de deelnemers de laatste avond waar er nog gezellig gepraat en ook gedanst werd omdat de gastfamilie van Dries, Eva-Luna, Bente en ik nog gebleven waren en ons Zumba hadden aangeleerd. Later die avond vertrokken de deelnemers van Frankrijk en Servië al terug naar huis.



Verslag (per dag)



Linden Groet Linden - Jongerentreffen Lalín 2018



Begeleiding

Op 21 juli 2018 was het eindelijk zover, met een delegatie van 9 vertrokken de jongeren onder leiding van Stefan en mezelf, naar het prachtige Galicië, in Spanje! Binnen de groep starten Hannah, Bente en Eva-Luna en hadden Marian, Mirte, Toon en Dries de editie van 2017 in Oostenrijk al kunnen meemaken.

Vol verwachting, ingepakt met cadeautjes, genoeg kledij, schoenen & souvenirs van België, stond de groep om half 4 's morgens, in Zaventem klaar voor vertrek. De ouders en onze voorzitter, Jos Rombouts, hebben ons naar de luchthaven gebracht zodat ze ons konden uitwuiwen. Aan enthousiasme was er ondanks de korte nacht geen enkel gebrek.

De reis verliep vlot, met een overstap in de luchthaven van Madrid en een busje dat ons samen met het Oostenrijks team kwam ophalen in Madrid, waren we tegen de vroege middag al ter plaatse. Dat had het voordeel dat we mekaar, de organisatie en ook de Oostenrijkers al beter konden leren kennen. Er werden enkele gezelschapsspelletjes en kennismakingsspelletjes gespeeld, ook werd er al snel muziek en cultuur gedeeld. Zo had Oostenrijk, de traditionele klederdracht mee, "lederhose", maar ook was de begeleider, Wolfgang, erg muzikaal en kon hij ons veel bijbrengen over de accordeons de wijze waarop hun traditionele dans verloopt. Gedurende deze eerste dag, arriveerden ook de andere delegaties uit Duitsland, Nederland, Frankrijk, alsook uit Servië. En al snel werden de kamers verdeeld, de koffers uitgepakt en elke deelnemer kreeg een gastgezin, waardoor je elkaar, de plaatselijke bevolking, maar ook de cultuur- en taalverschillen, op een gezellige manier kon leren kennen.

De Belgische jongeren vonden vrijwel meteen aansluiting bij de andere jongeren. En ook de begeleiding had telkens een gemoedelijke avondvergadering, over het verloop van de 10-daagse.

Het programma kende verschillende grotere uitstappen, zo is er een dag aan het strand, met de hele groep gepland naar de stad Vigo. Er worden allerlei spellen georganiseerd, op het strand en ook was er vrije tijd om de omgeving te leren kennen, een duik in de zee, of op het gemak naar de plaatselijke marktjes te gaan. Een voetbalveld, maar ook een skatepark ter plaatse was ook erg fijn voor de jongeren om zich uit te leven.

Een andere leuke activiteit was de optocht naar het stadhuis van Lalín. Elke groep kreeg de vlag van zijn gemeente en de landskleuren werden sterk gebruikt. Zelf had ik hiervoor, een aantal vlaggen met de Belgische driekleur, een cadeau voor de burgemeester en leuke accessoires voor de jongeren voorzien. Met het WK hadden ook de jongeren leuke gadgets verzameld. Erg fijn was die ambiance en de toespraak van de Spaanse organisatie en ook de burgemeester.

Ook in Vigo hebben we een bezoek gebracht aan het stadhuis. Een nieuw interactief museum leerde ons allen meer over de geschiedenis van Spanje, maar vooral van Galicië, die toch een hele eigenheid hebben en zichzelf graag onafhankelijk zouden willen zien. Binnen het museum waren er prachtige werken, een piano, maar ook fijne hoekjes met korte filmpjes in verschillende talen en verschillende verdiepingen met telkens een deel van de geschiedenis op een boeiende manier uitgelegd.

Verslag (per dag)



Linden Groet Linden - Jongerentreffen Lalín 2018



Hierna kregen we gastsprekers en heeft ook Julio, de organisator van Linden Groet Linden 2018, een woordje uitgelegd over de prachtige projecten met de uitwisselingen tussen de verschillende Lindens.

De accommodatie was erg fijn: ingerichte jeugdherberg, waar we lunch kregen en 's avonds de bar, met muziek werd de party tent geopend, die langs het gebouw geïnstalleerd was. Hier werd overdag ook in groep gewerkt aan thema's rond inclusie. Zo kregen we de opdracht om a.d.h.v. "The Problem Tree", na te gaan hoe minderheidsgroepen in Linden/ Lubbeek, in België, al dan niet een plaats kregen binnen de community, binnen de gemeente.

Telkens was er een brainstorm met alle landen, soms met gemixte groepen, maar regelmatig werd er per land nagedacht over de topics van inclusie, om erna de output op een posterpapier te structureren en te presenteren aan de andere landen.

Hier zijn fantastische voorstellen uitgekomen. Ook heeft elk land zichzelf voorgesteld, aan de hand van een nationaal of lokaal gerecht, maar ook op andere vlakken als economie, politiek, waarden, normen en cultuur. Hier werden telkens drie avonden voor voorzien, zodat de landen die aan de beurt waren na de avondmaaltijd bij de gastgezinnen, iets vroeger terugkeerden naar de jeugdherberg, om hun gerecht en presentatie voor te bereiden.

Ynclude, Een 10-daagse om nooit meer te vergeten!

We kijken uit naar het jongerentreffen 2019,
in Lalinde, in La douce France!

